



INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord ved Jytte Krohn	3
Faste aktiviteter / sommerbevægelse	4
Kalender for august	5
Menu for august	6
Heldagsudflugt til Stevns og Køge	7
Dagbog for Dresden	8
Nyt fra Gedevasvangs Rejseudvalg	12
Lørdagsfrokost / Ud i det blå	13
Dagbog fra Bornholm	14
Fruetimmertur	17
Film: Old Boys og Seniorqigong	18
Mindekoncert for Poul Dissing	19
Bestyrelse og udvalg på Gedevasvang	20



Kommende arrangementer

1. sept.	Fruetimmertur
6. sept.	Afskedsreception for Inger Louise. Nærmere i septemberbladet
13. sept.	Sensommerfest med grillet pattegris og The 2 Tops
3.dec	Gedevasvangs julemarked
25.01.2024	Mindekoncert for Farumdrenge Poul Dissing



Forside: Ferieglimt fra Dresden

Fotograf: Alex Madsen

Der faldt et træ i skoven.

Sådan føles det, når et velkendt, højt skattet menneske ikke er her mere.

Erik Broe Christensen, som mange af os kender som organist i Stavnsholtkirken og som en af ildsjælene: pianist ved Gedevassevangs TIRSDAGSSANG, er ikke blandt os længere.

Vi, som kender ham fra tirsdagssang, husker ham for den ekstra glæde, han spredte, når han spillede smukt udvalgte, skønne stykker for os, et i hver afdeling. - Så lukkede man øjnene og følte sig hensat til den fineste koncertsal med de drømme, det nu kunne føre til. - Jeg ser endnu for mig den dybt engagerede pianist og C. A. Bærentzen, som vendte nodebladene. Skønt syn!

Erik Broe Christensen var altid utrolig beskedent, jeg traf ham i forbindelse med en mini-højskoledag, mens han var syg, og gav udtryk for, hvor meget vi savnede ham. Han slog det hen, men så dog ud til at være glad for udsagnet. Vi vil savne ham.



Æret være Erik's minde.



God sommer

Ja, **livet lærer os mange ting**, én af dem er: *Det går videre, således også nu.*

Vi, som er brugere af Gedevassevang, kan allerede se tilbage på en yderst aktiv sommer, og fremad venter endnu gode sommeraktiviteter, både rejser, endagsudflugter og arrangementer på stedet, – **sommeren er lang endnu!**

I denne måned bliver vi godt klædt på/fristet med **optakter til Sverigesturen** i september, hvis tema jo er: **"I udvandrernes og Vilhelm Mobergs fodspor samt besøg i Glasriget"**.

Der var informationsmøde d. 31. juli kl. 13.30, **Mogens Persson**, som leder turen, viser filmen: "Udvandrerne" d.7.august kl. 13.30. Så er vi godt klædt på til at få fuldt udbytte af turen til Småland.

Til slut lidt lommefilosofi: **Hvis du græder, fordi du føler, at solen har forladt dit liv, vil dine tårer forhindre dig i at se stjernerne.**

Fortsat god sommer siger Jytte Krohn

FASTE AKTIVITETER i August måned 2023

Ugeprogram på Gedevaselang, hvor du kan deltage i ugens aktiviteter. Motionscentret Pusterummet har åbent hver dag fra kl.10.00 -14.00. Som ny skal man deltage i en times instruktion, før man må træne. Ring til vores reception på 44952255 og bestil tid til en instruktion.

Du kan også få et detaljeret program om de enkelte aktiviteter i Gedevaselangs receptionen

Pensionistkoret	Korleder stadig sygemeldt
Småkagebagehold	Mandag kl.13.00
Sang og Musik	Tirsdag kl.10.00
Bankospil	Tirsdag d.4.juli kl.14.00
Moderne dans	Holder ferie i august
Spisegruppe med afhentning	Tirsdag og torsdag
Større arrangementer	Torsdag - se nyhedsbrevet
Kreativt værksted kalder	Fredag kl.10.00
Træning på Motofliser	Holder ferie i august
Sommerbevægelse – 40 kr per gang	Starter onsdag d. 9. aug kl.10.00 - 11.30

Gedevaselangs reception er åben hver dag fra kl.10.00 – 12.00, hvor vores frivillige receptionister kan besvare spørgsmål og give dig en rundvisning. I Gedevaselangs Nyhedsbrev = månedsblad - kan du læse om månedens større arrangementer. Nyhedsbrevet udleveres i receptionen og findes på Skovgården og på kommunens biblioteker.



Sommergymnastik

hver onsdag fra kl.10 -11.30

Så er Lise tilbage og glæder sig til at sætte gang i bevægelserne med gåtur til skoven og gymnastik i pergolaen, VELKOMMEN

Pris pr. gang 40 kr.

August 2023

Tirs	1.	Sang og musik med Allan Steen	Kl. 10.00 – 11.30
Ons.	2.		
Tors.	3.		
Fre.	4.		
Lør.	5.		
Søn	6.		
Man.	7.	Filmen: Udvandrerne – for alle	Kl. 13.30 - 16.30
Tirs.	8.	Sang og musik med C.A. Bærentzen	Kl. 10.00 – 11.30
Ons.	9.		
Tors.	10.	Evaluering og billeder fra Bornholm	Kl. 13.30 – 15.00
Fre.	11.		
Lør.	12.		
Søn.	13.		
Man.	14.	"Ud i det blå" med de små busser	Kl. 10.00 – 12.15
Tirs.	15.	Sang og musik med Allan Steen	Kl. 10.00 – 11.30
Ons.	16.		
Tors.	17.		Kl. 10.00 – 12.15
Fre.	18.	Heldagstur til Stevns	Kl. 08.00 – 17.00
Lør	19.	Lørdagsfrokost	Kl. 12.00 – 14.00
Søn.	20.		
Man.	21.		
Tirs.	22.	Sang og musik med C.A. Bærentzen	Kl. 10.00 – 11.30
Ons.	23.	Filmen: Old Boys	Kl. 13.30 - 15.30
Tors.	24.		
Fre.	25.		
Lør.	26.		
Søn.	27.		
Man.	28.	"Ud i det blå" med de små busser	Kl. 10.00 – 12.15
Tirs.	29.	Sang og musik med ?	Kl. 10.00 – 11.30
Ons.	30.		
Tors.	31.		
Fredag 1. sept		Fruentimmertur til Midtsjælland	Kl. 09.30 – 16.30

**Receptionens åbningstid er
kl. 10.00 – 12.00**

I august måned ser madplanen således ud:



Dato		Menu	
Uge 31			
Tirs	1.	Nakkesteg m. ovnkartofler	
Ons.	2.	Pasta m. kødsauce	
Tors.	3.	Pølser og varm kartoffelsalat	Dessert 15 kr
Fre.	4.	Smørrebrød m. øl/snaps	
Uge 32			
Man	7.	Tærte m. salat	
Tirs.	8.	Kotelet m. ris og grøn karrysauce	
Ons.	9.	Hakkebøf m. bløde løg, champignon, kartofler	
Tors.	10.	Pulled kylling m. coleslaw og nye kartofler	Dessert 15 kr
Fre.	11.	Salat nicoise m. flüte	
Uge 33			
man.	14.	Frikadeller m. kold kartoffelsalat	
Tirs.	15.	Kylling m. kartoffel og agurkesalat	
Ons.	16.	Gratin m. kartoffel og tomat sauce	
Tors.	17.	Stegt kalvelever m. bløde løg	Dessert 15 kr
Fre.	18.	Stjerneskud	
Uge 34			
Man.	21.	Cordon Bleu m. kartoffel og grønt	
Tirs.	22.	Tarteletter m. skinke, ærte, gulerod	
Ons.	23.	Stegt fiskefilet m. remoulade og ovnkartofler	
Tors.	24.	Farsbrød m. tilbehør	
Fre.	25.	Revelsben m. tilbehør	Dessert 15 kr
Uge 35			
Man.	28.	Æggekage m. tilbehør	
Tirs.	29.	Stegt hjerte i flødesauce	
Ons.	30.	Pariserbøf	
Tors.	31.	Hønsfrikasse m. majs, ærte, gulerod	Dessert 15kr



**Varm middagsret alle ugens hverdage i
tidsrummet
fra kl. 12.00 – 12.45**

**Tag med på en spændende ”vandring” i en fjern fortid
til Stevns Klint Experience,
dejlig frokost i Restaurant Bøgeskoven
og tid på egen hånd i Køge**

Fredag d. 18.08 fra kl. 08.00 – 17.00

Stevns Klint er på listen over UNESCOs verdensarv, der rummer steder, der er af enestående betydning for hele menneskeheden.



Stevns Klint Experience er et besøgscenter ved Stevns Klint, hvor man i en storslået udstilling kan **opleve, hvad der skete for 66 millioner år siden**. På dette tidspunkt uddøde dinosaurerne og halvdelen af alle arter på jorden ved et asteroidenedslag i Mexico, og denne massedød var i mange år et mysterium. Asteroiden var 10-17 km. i

diameter og ramte Jorden med så voldsom kraft, og ikke kun selve nedslaget, men også følgevirkningerne med jordskælv og tsunamier mm. efterlod kloden i et fuldstændigt mørke, der varede i flere måneder.

- Vi får en guidet rundvisning og får formentlig en bedre forståelse for, hvad denne begivenhed for disse ubegribeligt mange år siden kom til at betyde.

Bagefter stiger vi på bussen igen og kører til **Restaurant Bøgeskoven**, der ligger smukt tilmed serverer en **meget dejlig buffet**. Vi kan nok også lige nå at komme ud og strække benene lidt i de smukke omgivelser, før turen går mod **Køge**.



Her får vi **tid på egen hånd** til at gå rundt i den fine, gamle stad, hvor der ligesom så mange andre steder er sket en rivende udvikling gennem de senere år. Ikke mindst er der et blomstrende forretningsliv, og var vi nu kommet om onsdagen, kunne vi opleve den livlige torvedag. – Her kan man for egen regning svinge dankortet i de mange butikker eller sætte sig ned, fx på havnen og drikke en kop kaffe.

Pris for denne heldagstur incl. morgenkaffe, kørsel, entre og guidet rundvisning samt frokost.	600,00 kr
Tilskud fra Markedskonto	200,00 kr
Egen betaling excl drikkevarer	<u>400,00 kr</u>

Billetter i receptionen fra mandag d. 7. august.

Dagbog Dresden

Tekst og foto: Erik Claussen

Søndag 4/6

Vi startede tidligt fra Gedevesevang, kl. 6.15 med Chauffør Lasse og Guide Lars. Afgang i meget smukt vejr gennem det sjællandske landskab sydpå til Karlsrunder for opsamling af de sidste deltagere.

Vel ankommet til Gedser kunne der købes morgenbitter, og på færgen med afgang kl. 9.00 var der dækket op til stor morgenmadsbuffet med alt, hvad hjertet kunne begære af morgenmad.

Mætte og veltilfredse fortsætter vi vor odysse gennem det Nordtyske landskab, som meget ligner det danske. Det er det gamle DDR, så det er kæmpestore og meget flade marker (gammel havbund).

Lidt nord for Alt Schwerin holdt vi i kø ved en stor ulykke. Mange ambulancer og brandkøretøjer og helikopter. Stakkels mennesker.

Lidt senere på ruten blev der holdt kaffe/kage pause. Stærk trafik omkring Berlin, så Lasse valgte at køre ad småveje udenom køerne – dejligt! Smukt landskab og en del dyr, bl.a. storke, så der var nok at kigge på.

Vel ankommet til hotel Pullman Dresden Newa var der spisning 19.30. 3 retter "menu surprise" – udmærket mad.

Mandag 5/6

Start 8.30 - byrundtur:

Zwinger palads blev bygget omkring 1710 af August den Stærke. Paladset blev lagt i ruiner under bombardementerne i februar 1945. Paladset var under



ombygning, så desværre var haven gravet helt op og alle springvand demonteret. Paladset indeholder kunstmuseum Gemälde Galleri Alte Meister, som er i verdensklasse,

Zwinger-paladset med Wall-pavillonen

og et matematisk-fysisk museum. Desuden et meget flot museum med porcelæn. Desværre havde vi ikke tid til disse.

Nabo til slottet er Operapladsen med Semper Opera, Hofkirche (katolsk), og Frauenkirche (protestantisk), meget flotte begge to.

Alle tre bygninger blev ødelagt under krigen, men er i dag genopbygget.

Semper Opera siges at have akustik så god som Scala-operaen i Milano. Den første brændte, den anden blev bombet, og nu står den tredje der.



Semperoper

Herfra forbi Residenz-slottet med den fantastiske frise af Meissen-porcelæn, som afbilder de saksiske konger og fyrster (foto th).



Hofkirche (foto tv):
Katolsk Domkirke – ret enkelt udsmykket.



Frauenkirche (foto th):
Bygget af borgerne i Dresden.



På Die Brühlsche Terrasse på bymuren med flot udsigt over Elben hvilede vi benene, indtil gruppen blev samlet for at køre til Militærmuseet.

Militærmuseet: Meget stort, kræver en hel dag, men nu ved vi, det er der. Bygningen er restaureret med hjælp fra den amerikanske arkitekt Daniel Liebeskind, der har designet tilbygningen, der skærer sig ned gennem det gamle slot som en kniv. Kendt herhjemme for det Dansk-Jødiske museum.

Udmærket frokost spaghetti bolognese, godt krydret.

Semper Opera: Meget smuk indeni – desværre må man ikke fotografere uden licens. Dygtig guide, som fortalte fint om gips-stukkatur, der males med speciel teknik, så det ser ud som marmor. Scenen er kæmpestor, ca. 1700 kvm, 2 sidescener og en dreje-/bagscene 15 m i diameter. Iflg. Semper skulle der installeres et ur, for at lommeurene med spilleværker ikke skulle åbnes. Det er et "digital ur" med 5-minutters interval.

Til aftensmad buffet med stort udvalg.



Måske verdens første digitalur??



Semper Opera (Billeder fra Google)

Tirsdag 6/6

Sejltur på Elben og Panoramatur i Sächsische Schweiz:

Start fra hotellet kl. 10.00 mod Pirna, hvor vi skal ombord på Dampskibet "Pirna" og sejle til Königstein.

Ombord på PD Pirna efter en længere sightseeingtur (!!)

pga. vejarbejder m.m. Heldigvis begyndte regnen først lidt efter afgang.



Floddamperen er en ægte hjuldamp, bygget i 1898 i Dresden. Forsynet med en to-trins dampmaskine med 140 hk. Meget smuk maskine, som er original i alle dele.

Flodlandskabet er omgivet af sandstensklipper og utroligt smukt og frodigt, desuden fyldt med små slotslignende villaer, bygget som sommerresidenser for Tysklands notabiliteter.

Bastei-klippen: Høje sandstensklipper med en fantastisk udsigt fra toppen.



Rundtur Saksiske Schweiz: En meget smuk tur rundt i landskabet til Bad Schandau, som er en meget smuk by tilbage fra 1200-tallet. Turist- og kurby i århundreder med varme, svovlholdige kilder. Kirken på toppen af klippen er fra 14. århundrede.

Fantastisk smukt landskab. Udsigten er helt fantastisk – umulig at beskrive, men man bliver helt høj, og skuldrene falder ned i hoftehøjde.

Retur til Dresden til fri leg indtil kl. 19.00, hvor vi skal spise på restaurant Wilma Wunder på Altmarkt. Wiener Schnitzel med kold kartoffelsalat, grøn salat og dertil tranebærsyltetøj.

Onsdag 7/6

Meissen: Afgang fra hotellet kl. 9.00, turen gik langs Elben til Meissen gennem alle de små landsbyer.

Vi besøgte Meissen Porcelænsfabrik & Museum. Se velkomstvæggen på Nyhedsbrevets forside.

Rigtig god intro på dansk med demo af håndværket på dertil opbyggede arbejdsstationer. Alle dele på figurerne laves enkeltvis og samles til sidst til den hele figur. Utroligt flot håndværk. Det er helt vanvittigt, hvad de kan lave: Millimetersmå blomster med indvendig bemaling, 3 m høje modeller af slotte, meterhøje elefanter – jam'n altså!!!

Priserne er også på højt niveau – 98 Euro (750 kr.) for en hvid udekoreret kop med underkop. En elefant med bemaling ca. 450.000 kr. Men alt er utrolig flot lavet, se f.eks. tepotten med de små bitte bemalede blomster.

Museet er også værd at besøge – de gamle ting fra 1700-tallet står lige så flotte som de nye.



Frokost på Meissen Porcelænsfabrik: Pasta med urter

Hurtigt besøg på klippetoppen Burgberg med slot og domkirke på en stroppe-
tur op ad trapper, men belønningen er en fantastisk udsigt.

Derefter retur til Dresden med fri leg indtil koncert: Vivaldi 4 årstider med
Dresdner Residenz Orchester i Wallpavillon Zwinger Dresden. Meget stem-
ningsfuldt i det lille lokale – højst 100 mennesker, dygtige musikere og
musikken er jo altid god!

Torsdag 8/6

Hjemrejsedag - afgang 9.30 til Potsdam, og Sanssouci.

På vejen en gang "nummerplade - bingo", som Agnete vandt.

Sanssouci: Flot område med have i terrasser med indbyggede drivhuse til
eksotiske frugttræer. Vi havde desværre ikke meget tid til både frokost og
beskuelse, så det var mest en hurtig tur rundt om hovedspringvandet før
stroppeturen op ad bakken til samlingsstedet.

Afgang 14.00 mod Rostock. Efter afgang musikquiz, som blev vundet af Inger
Louise i suveræn stil.

Vel ankommet til Rostock i god tid var der tid til et besøg i Bordershoppen, og
derefter om bord på færgen, hvor der var dækket op til den store aftenbuffet
med alt, hvad hjertet kunne begære.

Hjemme igen på "Geden" ved 22-tiden, godt mætte af indtryk og masser af
mad.

Tusind tak for en fantastisk tur – det var virkelig anstrengelserne værd.

Nyt fra Gedevassevangs Rejseudvalg

Den sidste dag i juli indbød Rejseudvalget til orientering om turen til Småland: med overskriften:

"I udvandrernes og Vilhelm Mobergs fodspor samt besøg i Glasriget"

hvor Mogens fortalte om turens indhold ledsaget af fine fotos Derefter kunne de fremmødte melde sig til turen.

I skrivende stund er der 30 tilmeldinger og vi undersøger, om vi kan få flere værelser, så forhør dig i receptionen, hvis du ønsker at deltage.

Mandag d. 7. august kl 13.30 viser vi filmen *"Udvandrerne"*.

Alle er velkommen. Det er en hel - eftermiddagsforestilling

Vi byder på kaffe og kage fra start.

Midtvejs holdes en pause, hvor vi skænker jer et glas kølig vin.

Ingen forhåndstilmelding - I betaler 40 kr ved indgangen.



Det er her i august du/I skal huske at indbetale til ferieturen til Mallorca

Rejsemål	Dato	Antal dage	Restindbetaling
Mallorca	20.10. – 27.10	8 dage	Uge 32=7/8 – 11/8

Vi viser fotos fra vores tur til Bornholm og byder på kaffe og ostemad. Mød gerne op

Evaluering	Dato	Klokken	Pris
Bornholmerturen	Torsdag 10.08.	13.30	30 kr



Augusthilsen fra Gedevassevangs Rejseudvalg:

Birte Jakobsen, Mogens Persson, og Birgit Viekær

Frokost for alle lørdag d. 19.08. kl. 12.00 til ca. kl. 14.00.



Lørdagspigerne dækker op og serverer dejlig frokost:

Smørrebrød
Kaffe og kage



**Tilmelding og betaling i receptionen senest
d.14.08.**

**Pris 75 kr.
Inkl. 1 genstand**

Vi ser frem til at være sammen med jer:

Birgitte og Kirsten

"Ud i det blå" mandag, d.14. aug. og igen d.28. aug.

Glæd jer til ture med Gedevassevangs fine små busser

Turene går ud i Nordsjælland, hvor deltagerne kan nyde naturens gang.

Vi medbringer kaffekurv og ostemad til pitstop midtvejs.



Vi kører afsted kl.10.00 og forventer hjemkomst til Gedevassevang kl. 12:00 - 12.30.

Husk at tilmelde dig senest fredag før turen finder sted.
Max 14 deltagere per gang

Pris kr. 50 for kaffe/ostemad og kørsel

Vi glæder os til samværet med jer:

Ole, Rita, Steen og Poul

Rejsedagbog fra Bornholm d. 25. - 28. juni 2023

skrevet af Jytte Krohn

Søndag morgen kl. 7.15!!!! afgik en fin svensk bus med en (skulle det vise sig) dygtig svensk chauffør, Michael, fra Gedevassevang med 53 forventningsfulde passagerer og satte kursen mod Ystad.

Vi beundrede broen, krydsede Øresund, der viste havblik, krydsede Sverige og Østersøen og ankom til Rønne 11.50, kørte nordpå langs kysten, hvor vi fik det første fine indtryk af øen. Første stop Allinge, hvor vi skulle spise frokost på **Nordbornholms Røgeri**, og hvilken frokost: **den lækreste buffet med alle havets goder.** - Derefter trillede vi, nu sydpå, langs kysten mod vores bestemmelsessted: **Strandhotel Balka Søbad**, som havde er en dejlig beliggenhed, og var fint indrettet – Aftenbuffet, lidt hygge og så til køjs.



Mandag morgen traf vi **Helle**, vores lokale guide, oprindelig svensker, men hun havde boet på Bornholm i 43 år. – Hun begyndte at fortælle nogle facts: **På øen bor der ca. 40.000 mennesker**, heraf 14.000 i Rønne og 3000 i Nexø.

– Fra nord til syd på øen er der ca. 40 km., fra øst til vest ca. 30 km. **Nexø, Martin Andersen Nexøs hjemby**, har været den vigtigste fiskerihavn (der er næsten intet fiskeri tilbage)

Der er **to sejlruiter til og fra øen**: fra Køge og fra Ystad, og der går også fly, især er man som øbo glad for, at man kan komme med **charterfly** til forskellige destinationer. **Åkirkeby** har været et knudepunkt for den nu nedlagte jernbane.

Landbrug spiller en væsentlig rolle, der er "svinebønder" og et lokalt slagteri. Der dyrkes hvede, raps (koldpresses på oliefabrik), fodermajs og hestebønner. I modsætning til resten af Danmark er det **her den yngste søn (eller den ældste datter), der er arving til bedriften.**

Der er **ingen huse over 3 etager**, og der er ikke meget socialt boligbyggeri.

Der er **én politistation og et lille fængsel.** - Der **anløber ca. 50 krydstogtskibe** om året.

Der er mulighed for **forskellige uddannelser**: gymnasium, erhvervs- og tekniske uddannelser, det er blevet en **trend, at unge vender tilbage** til øen efter uddannelse andre steder.



Der er nu 10 røgerier tilbage af de 26, der var engang.

Jævnligt stødte vi på blå marker i den skønneste farve, det var **honningurt!**

Båden til Christiansø (og Frederiksø= Ertholmene) går nu fra Gudhjem.

Klipperne så vi naturligvis overalt, stenbruddene: enkelte i drift endnu, men også her er der konkurrence fra Kina.

Også historie om **Hammershus (1100-1200)** fik vi, før vi landede, bl.a. dramaet om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt, som sad fængslet her, prøvede at flygte, men blev fanget og sendt tilbage. Mange andre dramaer har udspillet sig her, det kan man evt. læse om på nettet.

Så ankom vi til det imponerende **besøgscenter**, bygget i 2018, finansieret af Mærsk Fonden til vist omkring 100 mill. kroner. Omgivelserne er fantastiske: den mest vidunderlige udsigt til ruinen, hvor vandrefolk ad fint anlagte stier travede opad for at få syn for sagn. Jeg tror, de fleste (alle) af os "nøjedes med" at nyde synet på afstand.

Fin frokost på restaurant Brøddan i Gudhjem.

Derfra besøg i **Østerlars Rundkirke** (den største), formentlig bygget som værn mod fjender. Middag på hotellet.

Tirsdag, igen med guide Helle, første stop ved **Slusegård** med vandmølle og et **geografisk knudepunkt**, kryds af længde- og breddegrader 55 og 15, markeret med en granitsten. På vejen så vi flere gange det "bornholmske" flag med et grønt kors helt i midten, og vi passerede også NATOs lyttestation under den kolde krig, nu museum.

Endnu flere oplysninger om livet på øen: Det bliver forår 2 uger senere end i resten af Danmark. De bornholmske figner modner sidst i august.

-ker endelsen i mange bynavne betyder kirke (Rutsker, Pedersker, Bodilsker).

Efterhånden er **turisme hovederhverv**, - her spiller naturligvis glas- og keramikværkstederne en betydelig rolle, og de nedlagte jernbanespor er nu vandre- og cykelveje. Men også **handel** er væsentlig: Der er forsøg med vin og whisky, fabrikken "Jensen Group" laver foldemaskiner til hele Europa, "Big Pack System" laver emballage til frosne fiskeblokke og er den største i verden. En virksomhed laver fiskeburgere til McDonald. – Der er efterhånden en del hjemmearbejdende der egentlig arbejder i København. –

Vi passerede **Almegårds Kaserne**, her trænes nu soldater, som skal til Iraq. Helle fortalte også om den meget længere besættelse, Bornholm oplevede, da den tyske general kun ville overgive sig til englænderne. Jeg tror, de fleste af os har set dokumentarerne om emnet. – Jeg sad ved siden af Leif, som er opvokset på Bornholm, han sagde to ting:

"Det var en "pæn" fortælling, jeg kunne godt have fortalt en anden historie", og "Min bedstemor sagde": "Bli'r de dog aldrig klogere".

Medbragt **frokost i "Kræmmerhuset"** med den mest vidunderlige have og en fristende butik med skønne kunstting af forskellig oprindelse. -En lille anekdote, fortalt i bussen: Et ægtepar fyldte begge 60 år, en fe dukkede op og spurgte dem om deres største ønsker. – Konen sagde uden tøven, mens hun så forelsket på sin mand: "Jeg ønsker mig at rejse jorden rundt", og PLING: ønsket gik i opfyldelse. – Manden kiggede ned og sagde: "Jeg ønsker mig en kone, der er 30 år yngre", og PLING, han blev straks 90 år gammel!



Onsdag var vi på egen hånd med Birgit som guide, og vi skulle først besøge en **havtornplantage**, og hvordan var nu den historie:

Jo, igen hørte vi om et par, der i 2009 havde turdet tage springet fra en tryk tilværelse i Københavns omegn for at forfølge en drøm: at lave produkter af havtorn. De havde naturligvis en masse spørgsmål om alting, og fra Sverige og lokale bornholmere blev de hjælpsomt vejledt om han- og hunplanter, jordbund, gødning (120 tons hestemøg, hvor får man lige det fra?), fornyelse o.s.v. Nu går forretningen strålende, og udvalget

af produkter er stigende: **snaps, gin, likør, marmelade** og endnu mere, og der er salg til kendte restauranter. Held og lykke til dem og deres sunde produkter!

Derefter blev vi sluppet løs i Svaneke, hvor vi så på smukt renoverede huse, besøgte flere værksteder med glas, keramik og tekstiler. – Og så gik turen til **Fru Petersens Cafe**, hvor et formidabelt, eksorbitant kagebord ventede, og GODT man ikke havde spist frokost! I klunkestuer eller i den kønne have kunne man spise sig overmæt i kager af alle slags, og jeg tror, de færreste købte aftensmad på færgen!



Nu var vi nemlig på vej hjem efter en begivenhedsrig tur med besøg på (måske) lidt mere ukendte steder. **Tak til alle, ikke mindst Birgit**, der var involveret i at gøre denne Danmarkstur minderlig! **Og i de dage var Bornholm en SOLSKINSØ!**

Fruentimmertur

Fruentimmertur fredag den 1. september fra kl. 9.30 til ca. 16.00.



Turen går til to hyggelige steder.

Første stop er Kratgårdens Kunsthåndværk hvor vi skal se smukkeramik, og nyde vores medbragte kaffe/ kage.

Kratgården ligger ved Østsjællands højeste punkt Rane Banke, så vi håber vejret er godt, så vi kan se den flotte udsigt.



Turen går derefter videre til det hyggelige **Traktørsted Malerklemmen**, hvor vi skal spise frokost.

I nærheden af **Traktørstedet Malerklemmen** ligger der en gammel købmandsbutik, som der er mulighed for at besøge.

Når vi har snoldt i butikken, går vi tilbage til **Malerklemmen**, hvor der venter os kaffe og æblekage.



Pris 300.00 kr. som dækker kørsel i de små busser, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Drikkevarer for egen regning

Billetsalg i receptionen fra 7. august

På gensyn fra Dorit og Bodil

Husk Ældresagen's Medlemskort

Onsdag 23.8. kl. 13.30 viser vi filmen:

Old Boys

med Kristian Halken Robert Hansen.
Laura Christensen Rasmus Bjerg



Vagn spiller oldboys fodbold, og på vej til en kamp i Sverige, bliver han glemt på en tankstation. Han bliver samlet op af John, der viser sig at være en professionel, men noget kikset tankrøver. Sammen forsøger de at indhente bussen med holdet og samler undervejs den skønne Jeanne op. Turen udvikler sig til en rejse, hvor de alle tre finder hinanden og ikke mindst sig selv.

Pris for film, kaffe og kage er 40 kr.

Hvad er Qigong?

Vi er en lille gruppe som går til Qigong her på Gedevassevang. Jeg holder af de timer da det for mig er en motionsform som sætter fokus på langsomme og rolige bevægelser med mange gentagelser og virker afstressende. Det udfordrer min tålmodighed, hvor alting ellers helst skal gå lidt hurtigt.

Andre på holdet kommer fordi det er godt for kroppen, virker afstressende, at det er wellness, at det er meget blidt, at det får en til at give slip og dermed slappe af.

Kunne denne motionsform også være noget for dig starter der et hold igen d.25.september kl.13.30. Vores underviser hedder Lise Ryet Hansen.

Sommerhilsener
Marianne Odgaard



**Mindekoncert for Farumdrenge Povl Dissing.
Det sker torsdag den 25. januar 2024 kl. 17.30
på Gedevassevang.**

Gedevassevang har sammen med Farum Lokalhistoriske Forening arrangeret en koncert for at mindes Povl Dissing, der blev født i Stavnsholt og sidenhen boede i Farum, hvor han fik sin debut på Williams Hotel.

Det er lykkedes at få hans to sønner Rasmus og Jonas og deres medspiller Las til at komme og underholde med det repertoire som de turnerer med i efteråret:

30 år med Dissing & Las

Vi har mistet vores far. Arven er en sangskat der skal leve videre.

For 30 år siden tog Povl Dissing os med på den første sommerturné, der skulle blive startskuddet på vores lange samarbejde. Povl var en speciel og inspirerende lærermester, der på sin egen måde fremelskede og indgød til det personlige udtryk. Helt fra barns ben har han lært os sange. Sange han selv har fået fra sin mor, dem han selv har skrevet og dem der er kommet til ham. Det er en arv og en kæmpe gave vi gerne vil dele ud af. Til sommer og i efteråret fejrer vi 30 år "on the road" med at dykke ned i minderne og sangene.



Prisen for koncert samt sandwich og kaffe i pausen bliver 200 kr.

Drikkevarer kan købes. Koncerten starter kl. 17.30.

Billetterne kan købes i Gedevassevangs reception fra d. 7.8.

Der er begrænset antal pladser, så det er "først til mølle".

Tak til Furesø Kommune, der har givet økonomisk støtte



Aktivitetscenter Gedevasvang

Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum

Telefon: 4495 2255

E-mail: gedevasevang@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.gedevasevang.dk

Gedevasevangs Café Oasen

Telefon: 4495 0855

E-mail: cafe-oasen@mail.dk

Receptionen

Åben mandag til fredag 10 -12

Bestyrelsen

Mødes mindst 4 gange årligt

Bestyrelsesformand Lene Bang

Næstformand Sven Antik

Medlem Helle Vallentin

Medlem Marianne Rosenvold

Medlem Lars Carstensen

Medlem Arne Ziegler

Medlem Birger Holst Nielsen

Centerleder Birgit Viekær

Referent Jytte Krohn

Aktivitetsudvalget

Mødes mindst 1 gang hver måned

Medlem Jette Hjørne

Medlem Mariann Østner

Medlem Kirsten Turpie

Medlem Hildur Nielsen

Medlem Minna Petersen

Medlem Birgit Andersen

Medlem Hanne Brysting

Medlem Birgit Sørensen

Centerleder Birgit Viekær

Beboerrepræsentanter

Medlem Sven Antik nr. 24 A

Medlem Birger Holst Nielsen nr. 22 B

Medlem Lise Lotte Ortving nr. 24 B

Supp, Bente Korndal nr. 44 B

Rejseudvalget

Birte Jakobsen

Mogens Persson

Birgit Viekær

Nyhedsbrevsredaktionen

Jytte Krohn

Karin Draiby

Birgit Viekær: ansvarshavende

Indlæg sendes til:

Gedevasevang@mail.tele.dk

Husk deadline den 15. i hver måned

